

Wat kan je doen? Enkele ideeën

Enkele tips en tricks wat je in je buurt kan organiseren.
Uiteraard is niet alles mogelijk in elke buurt.
Kinderen/ouderen, appartementsblok/woningen, ...
Deze ideeën zijn enkel bedoeld als inspiratie.
Laat je creativiteit gaan, de zotste ideeën zijn vaak de leukste!



OPROEP DECORATIE

Roep je buren op om hun woning te decoreren in een bepaald thema. Dat zorgt meteen voor een leuke sfeer
Bijvoorbeeld: met kerstmis zoveel mogelijk lichtjes hangen, met haloween alles leuk decoreren, als de Rode duivels spelen, ...

VOORTUINTJES-WEDSTRIJD

Woon je in een buurt met voortuintjes? Doe eens een wedstrijd om alle voortuintjes op te leuken. Het mooiste/leukste/origineelste voortuintje kan dan een prijs winnen.

BBQ

Een bbq is al ingewikkelder om te organiseren. Hier moet je geld voor vragen, alles in orde maken. Doe je al regelmatig iets in je buurt en ken je je buren al een beetje? Dan is dit misschien wel een goed idee. Maar onderschat zeker de hoeveelheid werk niet!

WINTERFEEST

Een winterfeest kan zowel groot of klein worden. Een vuurkorfje en een kraampje met warme chocomelk kunnen al veel doen.
Je kan ook jenever, soep, hotdogs, marshmallows, ... voorzien. Tip: is het de eerste keer dat je iets doet in je buurt? Hou het dan simpel
Zo heb je niet te veel voorbereidingswerk.

VOLKSSPELEN

Op een zomerse dag enkele volksspelen organiseren kan een groot succes zijn. Dit kan je ook altijd eventueel binnen doen of in een zaaltje in de buurt. Hoor eens bij de buren rond wie er nog iets heeft liggen (een sjoelbak bijvoorbeeld) en anders kan je redelijk goedkoop enkele dingen huren. Verzin een competitie of laat iedereen gewoon wat proberen en elkaar uitdagen.

WANDELING / FIETSTOCHT / ZOEKTOCHT / GEOCACHING / HAPJESofDESSERTJESWANDELING

Trek er eens met je buurt op uit. Doe een wandeling door de buurt (eventueel in een bepaald thema), organiseer een zoektocht in je wijk of maak een mooie fietstocht. Je moet zeker niet in je buurt blijven, maar vaak zijn daar meer mogelijkheden dan je denkt.
Kan je in je wijk/buurt enkele geocaches verstoppen? Dit is ook leuk voor de mensen in de buurt om eens naar op zoek te gaan.
Krijg je enkele buren overtuigd om een hapje/dessertje te maken? Dan kan je een wandelingetje organiseren, met hier en daar een aangename (en lekkere) pauze. Leuk én gezellig!

SPORTWEDSTRIJD

Organiseer eens een sportwedstrijd. Een voetbalmatch van twee straten tegen elkaar? Of een loopwedstrijd door de wijk?
Sport brengt mensen bij elkaar en kan een mooie verbinding geven.
Heb je een kleine straat of niet veel volk? Dan kan je altijd badmintonnen of pingpongen. Daar heb je niet veel voor nodig.
TIP: ook petanquen is een sport en kan je heel laagdrempelig organiseren.

PICKNICK

Heb je een leuk pleintje/bosje in de buurt? Of heb je zelf een leuke tuin? Nodig dan je buren uit voor een picknick.
Vraag aan iedereen om zelf wat eten en drinken mee te nemen. Iedereen kan dan komen wanneer het hem/haar past en dat zorgt ervoor dat je zelf ook van een rustige middag kan genieten zonder veel organisatiewerk.

IJSKRAAMPJE

Wandel met ijsjes door de straat/wijk. Je kan dit aankondigen of net onaangekondigd doen.

Dit zal er niet voor zorgen dat je een spetterend feest hebt, maar mensen komen wel een keertje buiten en doen een kort babbeltje.

HALLOWEENTOCHT/DRIE KONINGEN/NIEUWJAARKEZOETE

Maak er een gewoonte van om één van deze dingen te organiseren. Roep je buren op om thuis te blijven en iets te voorzien.

Roep de kindjes op om zeker rond te gaan bij de buren. Eventueel kan je zelf buiten gaan staan met een drankje voor de ouders

SINTERKLAAS OP BEZOEK

Misschien is er in je wijk wel de perfecte Sinterklaas en zwarte pietten te vinden? En komen deze graag op bezoek bij de kindjes uit de wijk. Een leuke reden om eens langs te gaan bij sommige buren

ROMMELMARKT/GARAGEVERKOOP/RUILBEURS

Spreek met al je buren af om je woning eens uit te mesten. Misschien heb je wel wat spullen dat je graag wil verkopen/ruilen.

Je kan het grootst aanpakken en veel reclame maken, maar je kan ook enkel met wat buren afspreken en rommel doorgeven.

WORKSHOP/EXPO/OPTREDEN

Heb je iemand in de buurt dat echt uitblinkt in iets? Misschien woont er wel een djembéspeler, of een heel goede kok(kin) of iemand die goed kan bloemschikken, muziek maken, knutselen, ... Misschien heb je wel een echte kunstenaar in de buurt die wel een expo wil doen van enkele werken. Of speelt er iemand muziek die wel eens wil optreden voor de buurt.

Wie weet kan je zelfs een eigen 'buurtbandje' starten!

SPEELSTRAAT / SPRINGKASTEEL

Speelstraten worden al heel vaak georganiseerd en is een gemakkelijke, laagdrempelige manier om je buren buiten te krijgen.

Dit is uiteraard enkel van toepassing in buurten/straten met kinderen.

KOFFIE EN KOEKJE / PANNEKOEKENFEEST

Soms moet het niet moeilijker zijn dan dit. Op een zondagmiddag je buren uitnodigen voor een tasje koffie en een (pannen)koekje.

Dit kan in een tentje in de tuin, voor de voordeur op het voetpad (je kan koffie en koekjes door het raam aangeven), ...

Het is heel gemakkelijk en laagdrempelig.

SOEPBAR

Op een koude winterdag kan een tasje soep wonderen doen.

Je kan gewoon op het voetpad een tasje soep drinken. Dit moet niet lang duren, maar kan wel heel gezellig zijn.

KUBB TORNOOI

KUBB is een heel laagdrempelig spel dat je gemakkelijk in een tuin of op een grasveldje kan spelen

Organiseer een toernooi met een paar teams. Leuk, gemakkelijk en zorgt voor veel sfeer.

ONDERHOUD-JE-TUIN-DAG / BUURTOPKUIS

Een leuke manier om je buurt wat op te fleuren. Stimuleer je buren om één bepaalde zaterdag enkele werken in en rond de woning uit te voeren. (bijvoorbeeld de dakgoot leegmaken, deuren en ramen wassen, voetpaden schrobben, ...)

Veel leuker als je dit met een paar mensen kan doen en dan kan je ineens materiaal uitwisselen en de bewoners die het eventueel moeilijker hebben even helpen.

FACEBOOKPAGINA / WHATSAPP GROEP

Sociale media is tegenwoordig overal aanwezig en waarom zou dat niet in je buurt zijn? Een facebookpagina of whatsapp groep van je buurt kan ervoor zorgen dat mensen sneller dingen melden, contact houden en elkaar leren kennen.